

kerk aan de waterweg



ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE
DE GOEDE HERDER
MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM

SAMENGAAN



WINTER 2024 / 2025

SAMENGAAN

Kortgeleden leidde ik een bijeenkomst over vrede. Ongeveer tien personen waren erop afgekomen. Een deelnemer vertelde in het nagesprek dat ze een online-training had gedaan over dit zelfde thema, met een bepaald boek als uitgangspunt.

Twee andere mensen reageerden hierop. "Ik heb die training ook gedaan". "Ik ook, vorig jaar! Wat leuk!" Ze waren blij elkaar te ontmoeten, dat ze iets konden delen van hun ervaringen, van hun enthousiasme over deze training, die ze volgden met mensen vanuit de hele wereld. In hun dagelijks leven lukte het niet goed om over de training te praten, maar deze zondagmiddag ontmoetten ze geestverwanten!

Na de bijeenkomst bleven ze nog een tijdje. En ik was blij dat dit zomaar ontstond. Een voorbeeld van 'samengaan', ergens onbevangen heengaan, elkaar tevoren niet kennen en dan ineens ontdekken dat je iets moois te delen hebt.

elkaar herkennen in hun wonderlijke zwangerschappen: Elisabeth al op leeftijd... haar nicht Maria, maagd en toch... En de vreugde die dit geeft, het féést der herkenning zeggen we immers?

Elders in dit nummer komt u hen nog een keer tegen, in de rubriek Onze Schatten, want het gebrandschilderde raam is een van de vele schatten van de Liduinabasiliek.

Samengaan. We hebben zoveel in huis om met elkaar te delen, vaak durven we het niet, in deze tijd van individualisme. In dit blad wordt gelukkig volop gedeeld: zoals ervaringen van een straatarts, parochianen die elkaar heerlijk trakteren, een enthousiast verslag over de vredesweek.

De Advent begint, een tijd van bezinning. Laten we kijken waar en hoe we geduldig samen kunnen gaan, als kwetsbare mensen, die elkaars naaste kunnen zijn. Een goede Adventstijd gewenst!

Hieraan moest ik denken bij de afbeelding op dit nummer van Kerk aan de Waterweg: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Het is een bijzonder beeld, twee vrouwen die

Lidwien Meijer



Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder

- **St. Luidina en O.L Vrouw Rozenkrans**, Singel 104, 3112 GS Schiedam, 0104268228
- **H.H. Jacobus en Martinus**, Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719
- **Willibrord, H. Lucaskerk**, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-470679
- **Willibrord, Pax Christikerk**, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790
- **Petrus en Paulus**, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

www.goedeherderparochie.nl

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit:
A.J. v. Deelen (pr), A.Kunnekkadan (pr), Melvin Tharsis (pr)
en S. Lokken, diaken.

Het team is te bereiken via Lex Wepster, medewerker pastoraal team T. 06-31990959 of E. a.wepster@goedeherderparochie.nl

Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris,
E. secretaris@goedeherderparochie.nl



De volgende *Kerk aan de Waterweg* verschijnt rond 28 februari 2025 Kopij graag inleveren voor 27 januari 2025.



COLOFON

Kerk aan de Waterweg is een uitgave van parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2024 vier keer. Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20,00 euro per jaar.

Redactie : Elly Barendregt en Steef Lokken.

Redactieadres: Singel 104
3112 GS Schiedam

E: redactie@goedeherderparochie.nl

Eindredactie: Lidwien Meijer en Marianne Soors.
T: 06-54797022

Aan dit nummer werkten verder

mee: pastor Melvin Tharsis, SVD, Jan Bekkers, Han Raeijmaekers, David de Beer e.a. Marianne Paalvast, Janet Bisschop, Agnes Jansen, Ria Sosef, René Eysink Smeets, diaken Taco v.d. Meer, Kees Clement, Chanelva Termeer, Kor Kegel/Stadsblad, Impuls, Dick Nels, Tiny van Rijn-Kennepohl, Aad van der Horst.

Vormgeving en ontwerp:
Elly Barendregt.

Fotografie: Cock Paalvast, Marianne Soors, Maan, Elly Barendregt, Jolanda Nels, Bart Termeer.

Drukwerk: Veldhuis Media

Overnemen:

Artikelen uit Kerk aan de Waterweg mogen met bronvermelding vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

Pag. 6

In Vlaardingen was er weer een creatief programma in de Vredesweek, met goedbezochte bijeenkomsten, poëzie en de traditionele wandeling.



Pag. 13

Meer dan 150 jaar waren er broeders van Maastricht aan het lesgeven in deze streken. Van de laatsten, de broeders Ted en Ton, namen we dankbaar afscheid.



Pag. 16

De vrijwilligers werden verwend in Maassluis met een heerlijke High Tea. En de jubilarissen onder hen geëerd, bij de startviering op 8 september.



Pag. 28

Het jaar 2025 is een Heilig jaar in onze Kerk. Het thema is: de hoop. Op 27 december is de openingsviering in de kathedraal. Van harte welkom!



Pag. 33/34

Kinderen en jongeren hebben hun eigen, kleurrijke pagina's in dit blad. Er wordt al vooruitgekeken naar carnaval.



Door Jezus leren we Gods liefde kennen

door: **pastor Melvin Tharsis, SVD**

Het is Advent. Gedurende deze tijd denken we na over de geboorte van onze Heer Jezus.

Maria speelt daarbij een grote rol, want wij zijn gered door Jezus onze Heer, die uit de maagd Maria geboren is. Moeder Maria was bereid om de wil van God te volbrengen, dus is zij moeder van onze Heer Jezus geworden. Door de Heilige Geest en door de kracht van de Allerhoogste heeft zij het kind naar deze wereld gebracht. Jozef is een goede beschermer in het leven van Maria en Jezus. Maria en Jozef hebben samen de wil van God in hun leven volbracht.



Samengaan kan een grote verandering brengen in onze levens. Het verhaal van Maria en Jozef vertelt het ons.

De H. Paulus spreekt over eenheid in verscheidenheid in zijn brief aan de christenen van Efeze: 'Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt, en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen.'



De H. Paulus schrijft dit uit eigen ervaring, want hij was eerst vervolger van christenen. Later op zijn weg naar Damascus is hij de Verrezen Heer tegengekomen en vanaf dat moment was hij verkondiger. Hij begint zijn brieven met een zegen en eindigt zijn brieven ermee. God heeft een grote verandering in zijn leven gebracht. Dit doet hij ook in ons leven. Door Jezus hebben wij de liefde van God leren kennen. 'Waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden'.

Een priester heeft mij eens iets belangrijks geleerd. In het jaar 2002 zat ik op het kleinseminarie. Begin juni moesten we naar het grootseminarie. Ieder jaar werden verhalen verteld over de priesterstudenten uit andere provincies.



Bijvoorbeeld: studenten uit Orissa zijn zo, studenten uit Andrapradesh zijn zo. Op een dag kwam ik een priester tegen. Hij vroeg mijn naam. Ik zei: "Melvin". Hij zei: "Ja ik heb jouw naam op de lijst gezien. Ik heb een advies voor je. Kom niet naar het grootseminarie met alles wat je van anderen hebt gehoord."

Kom met een leeg hoofd

Kom met een leeg hoofd, want jouw ervaring is misschien heel anders".

Dit advies heeft mij geholpen om me in nieuwe situaties goed te kunnen aanpassen en steeds iets nieuws en iets positiefs te leren. Dit doe ik tot op de dag van vandaag! Met de Advent beginnen we een nieuw kerkelijk jaar. Laten wij samen op weg gaan om onze heer Jezus te bezoeken, zoals de drie wijzen dit deden en om zijn volgelinge te worden.

We moeten rigoureuze keuzes maken.

Dit is mijn laatste column. Wat is er veel gebeurd de afgelopen negen jaar, in de wereld en in onze parochie.

door: **Jan Bekkers**



Het thema van deze Kerk aan de Waterweg is 'samengaan'. Na bijna negen jaar eindigt mijn termijn als bestuurder en krijgt het 'samengaan' voor mij een nieuwe invulling. Dit is ook mijn laatste column.

Toen ik begin 2016 werd benoemd als vicevoorzitter zag de wereld er nog relatief stabiel uit. Nu, bijna negen jaar later, staan nogal wat seinen op rood. Allereerst de oorlog in Oekraïne. Vervolgens het Midden-Oosten dat lijkt te exploderen in een orgie van geweld. De oorlog in Soedan overtreft beide conflicten ruim in aantal slachtoffers. We hebben er alleen geen oog voor. En tenslotte de nagenoeg onstuitbare stijging van de temperatuur op aarde. Met de gevolgen worden we nu al geconfronteerd.

Verder sluiten

Binnen onze parochie is het beeld ook niet gunstig. Het aantal parochianen en vrijwilligers blijft dalen. In het kader van 'Stip aan de Horizon' hebben we bijna drie kerken gesloten. De financiële resultaten zijn van dien aard dat we opnieuw moeten nadenken over ingrijpende maatregelen. De inkomsten via de AKB blijven dalen en daar het pastoraal team onze 'core business' is, blijft alleen het sluiten van kerken over. De vraag die zich daarbij voordoet is hoeveel dit uiteindelijk helpt. Tot zover het slechte nieuws.

Het goede nieuws is dat onze parochie bestaat uit mensen. In die negen jaar heb ik met veel mensen mogen samenwerken, geïnspireerde vrijwilligers met tomeloze inzet. En mensen kunnen keuzes maken. Dit betekent allereerst dat je je goed bewust bent waar je nu staat en

het besef hebt dat 'als je blijft doen wat je altijd deed, je krijgt wat je altijd kreeg'. De bakens verzetten dus!

Voor de parochie betekent dit rigoureuze keuzes maken. Twee richtingen kunnen hierbij helpen:

De eerste is kiezen voor focus op jongeren. Op dit moment gaat het grootste deel van menskracht en middelen naar het in stand houden van de dienstverlening aan de huidige parochianen. Begrijpelijk, maar niet toekomstbestendig. Zorg dat meer tijd en geld gaat naar het interesseren en betrekken van jongeren. In Maassluis is een initiatief om jongeren te benaderen en actief te betrekken. Dit soort initiatieven zouden ondersteund en uitgedragen kunnen worden. Ik weet dat velen dit inmiddels als een 'mission impossible' beschouwen, maar zonder jeugd geen toekomst!

Je eigen broek

De tweede richting is om parochianen meer bewust te maken van het feit dat 'de zon niet voor niets opgaat'. Onze vicaris geeft dat mooi aan door te wijzen op de verantwoordelijkheid om je eigen kerk open te houden, 'het ophouden van je eigen broek'. De tijd dat parochianen de aangeboden diensten uitsluitend konden 'consumeren' is echt voorbij. Inzet van meer tijd en/of geld wordt een randvoorwaarde om lid van onze kerk te zijn. Uiteraard binnen ieders mogelijkheden. Het 'samen gaan' krijgt daarmee een niet eenvoudige, maar wel heldere richting.

Ik wens parochiebestuur, pastoraal team, alle vrijwilligers en u, parochianen, alle kracht en wijsheid toe!



Vredesweek 2024, een terugblik

Dialogoog als een stap naar vrede

Hoe geef je inhoud aan de vredesweek in een wereld vol spanningen en conflicten? In Vlaardingen oefenden de deelnemers de dialoog, ze wandelden, ze schreven gedichten.

door: **David de Beer en Arianne van Herp**

PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen wilde dit jaar een informatief én een uitdagend programma opzetten in de Vredesweek. We zijn ons duidelijk bewust van de oorlogen die in Oekraïne en in Gaza/Israël woeden. En ook in Nederland – en in Vlaardingen – is de samenleving verscheurd, door uiteenlopende politieke en maatschappelijke meningen.

Brugfunctie

Traditiegetrouw werd de Vredesweek door de ambassadeur van de vrede, wethouder Lianne van Kalken, aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Er werd dit jaar voor drie speerpunten gekozen. Ten eerste: leren over de dialoog, als een stap naar vrede: internationaal en lokaal. In Vlaardingen zijn grote gemeenschappen van Oekraïners en Palestijnen. De oorlogen zijn dus onder ons. Vlaardingse Oekraïners kwamen aan het woord tijdens een druk bezochte thema-avond in De Windwijzer. Ook was daar een lezing van de heer Voorhoeve, oud-minister van defensie. Vlaardingse Palestijnen kregen het woord tijdens een dialoogavond in de Telder, zeer druk bezocht, met korte inleidingen van medewerkers van PAX en 'Plant een olijfbom'. Het tweede speerpunt was: Samen de brugfunctie van cultuur ervaren. De laatste jaren werden gezamenlijk vredesschilderijen gemaakt. Nu wilden we dat er in en rond de Vredesweek gedichten geschreven werden, geïnspireerd op deze schilderijen.

Dichters in Vlaardingen, bekend en onbekend, van oudgedienden tot beginners werden opgeroepen om te kijken naar de schilderijen en te gaan schrijven – in welke taal dan ook. Er kwam een heuse poëziebundel uit voort (zie kader).

Vredeswandeling

Ten slotte was er de Vredeswandeling. Vlaardingen heeft een goede traditie van vredeswandelingen, lokaal, en soms ook samen met de burens (Schiedam). Ook dit jaar zijn we door Vlaardingen gaan wandelen. We bezochten diverse locaties waar je gastvrij ontvangen wordt voor een praatje, cursus, taalles, hobby of andere dingen die het gewone leven fijn maken. Dingen die in sommige landen niet meer mogelijk zijn. Bij de start in Buurtpunt Groot Ambacht werd verteld over het belang van taal. Daarna hoorden de wandelaars

op de Kortedijk over de 22 molens die Vlaardingen ooit rijk was, en over de huidige korenmolen Aeolus. Deze molen is van belang als cultureel erfgoed en voor de voedselvoorziening. Elders op de wereld worden dergelijke ijkpunten, soms zelfs moedwillig, in oorlogen vernield.

In 't Hof, op een schaduwrijke open plek, werden de ruim zestig deelnemers tot hun verrassing uitgenodigd voor een beweegles. Op muziek en onder leiding van een professionele bewegecoach. Een ontspannen onderdeel waaraan jong en oud, zowel vitaal als met hulpmiddelen en vanuit alle windstreken, met plezier aan meedeed. Toch zat ook hier een serieuze gedachte achter. Lang niet overal kunnen mensen immers in alle vrijheid en midden in de natuur zich bewegen zoals ze graag zouden willen.



vervolg Vredesweek 2024

Witte lintjes

Bij het Mensenrechtenmonument werden indrukwekkende gedichten voorgedragen. Van Refaat Alareer, een jonge en populaire Palestijnse dichter, omgekomen bij een bombardement. En van een basisschoolleerling, die het conflict in het Midden-Oosten terugbracht naar een oplosbaar niveau. Muziek van John Lennon sloot daarna de passende stilte af. De stoet met spandoeken, vlaggen en witte lintjes hield als laatste stil bij Aanloophuis



*een bijzondere
ontdekkingstocht*

De Groene Luiken waar iedereen welkom was om bij te praten, onder het genot van muziek, een hapje en een drankje. Het slot van een bijzondere ontdekkingstocht van gewone mensen, die een gezamenlijke droom hebben: een vreedzame samenleving, hier én elders in de wereld.



Poëzie voor vrede. Nu!

De Vredesweek had in Vlaardingen nog een bijzonder vervolg. Er kwam op 19 oktober een poëziebundel uit met gedichten over vrede.

De zaal was barstensvol bij de Vredeshalte24 op het Liesveld. Vol mensen én vol talent en saamhorigheid. Deze middag werd het poëziefestival gehouden en het was er één voor in de boeken!

Juist vandaag werden de eerste exemplaren van de poëziebundel 'Poëzie voor vrede, nu!' uitgereikt. Dit was een welkome aanvulling op het overvolle programma. Duidelijk werd: we verliezen elkaar pas echt als we niet meer praten, dus laten we in vredesnaam onze taal gebruiken om verbinding te maken! En dat is precies wat er deze middag gebeurde.

Hoewel de Vredeshalte24 veel breder is dan poëzie alleen, stond deze middag de dichtkunst centraal. De genomineerden voor de poëzieprijs werden opgeroepen hun gedicht voor te dragen. Daar werd gehoor aan gegeven en zo mochten we met elkaar genieten van rake gedichten en liederen. Naast het genieten werden we er soms ook door wakker geschud! Om tijd te besparen werd verzocht tussendoor niet te applaudisseren, maar dat was een onmogelijke opgave.

Aan het eind van de bijeenkomst werden de vijf winnaars bekend gemaakt: Darik van Doesburg met zijn activerende 'Samenbaar', het titelloze gedicht van Marit de Koning met rake bewoordingen, Tinie Nobel met het ontroerende 'Piëta', Marja van Aperen met het prachtige 'Liedje van hoop en vertrouwen' en Ine Duijnkerke met haar spoken word stuk 'Geluid'. Er waren veel lovende woorden vanuit de jury en het publiek. Dit maakte de organisatie achter de bijeenkomst heel dankbaar. Alle medewerkers kijken terug op een waardevol poëziefestival. We hopen veel harten, hoofden en handen te hebben geraakt en nóg raken!

Zelf mocht ik met mijn voordracht iets laten zien van de gruwelijkheden van het missen van veiligheid en een oproep doen om met een open hart en open armen naar vluchtelingen te kijken. Wat is het mooi om deze middag gesterkt te worden in dat waarvan ik hoop dat we het onszelf en onze kinderen steeds weer toefluisteren: Haat is een keuze, liefde ook. Laten we kiezen voor de liefde! Ine Duijnkerke

Burendag met de Oekraïners

De Petrus en Pauluskerk ontving van de Oekraïense gemeenschap, een van onze naaste burenen, een uitnodiging voor Burendag, op 28 september. Natuurlijk wilden we daar graag gehoor aan geven en we trokken naar Weverskade 55A. Daar kregen we een hartelijke ontvangst. Er stonden, zoals we al verwachtten, allerlei versnaperingen klaar.

De woningen op het terrein van Lely zijn er voor vijf jaar geplaatst. We kregen het aanbod om een van de woningen te komen bekijken: woonkamer, keuken, slaapkamer en sanitaire voorzieningen. Niet zo groot, maar keurig verzorgd.

Het echtpaar dat ik sprak was erg blij met hun onderkomen. Beide partners werken. De vrouw werkt in de catering en ze sprak behoorlijk goed Nederlands.



De man is werkzaam in de techniek en kon zich prima in het Engels redden.

Beiden volgen een cursus Nederlands.

In het weekend verkennen ze de regio per fiets. Hun 21-jarige dochter is een half jaar geleden teruggegaan naar Oekraïne voor haar opleiding en om haar land te steunen. Dus enerzijds is dit een tevreden echtpaar, maar anderzijds zijn er toch wel zorgen.

Het was mooi om met deze mensen en met een aantal anderen, Burendag te vieren.

Marianne Soors.

Adventsretraite

Om meer verdieping te vinden in de adventstijd is er de mogelijkheid om aan een digitale retraite mee te doen.

Als deelnemer van deze retraite ontvang je in deze periode dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag.

Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vragen, die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt. In 2024 heeft de retraite het thema: Zie, ik begin iets nieuws!

Verdere informatie en aanmelding kan via de website:

www.ignatiaansbidden.org.



Thea is arts voor daklozen

Niemand zou op straat moeten leven

Thea Noga is vrijwilliger in de Jacobuskerk. Maar ze ook vrijwilliger in de Pauluskerk in Rotterdam. Met hart en ziel!

Diaconie is de taak van iedere mens. De vraag is: hoe geven wij die naastenliefde, de werken van barmhartigheid, handen en voeten? Thea Noga is arts, straatarts en parochiaan en geeft diaconie op haar manier gestalte. Zij heeft een indrukwekkend interview gegeven, waarvan u hier een korte samenvatting kunt lezen.

Voor het hele interview gaat u naar:

<https://www.elisabethmagazine.nl/straatarts-thea-noga-bekommert-zich-om-daklozen-in-rotterdam/>

Een aanrader!

Diaken Steef Lokken

rond het priesterkoor in glas in lood waren uitgebeeld, met in het midden de tekst: *Komt gezegenden Mijns Vaders*. Tijdens de eucharistie, na het ontvangen van de communie, zag ik die ramen, verlicht met een zacht licht dat niet van deze wereld is. Door die diepe ervaring werd het belang van barmhartigheid gegrift in mijn hart. Jezus bekommerde zich om mensen naar wie niemand omkeek. Net als Hij mogen we niet onverschillig zijn voor het leed van mensen in de marge. Het christelijk geloof is voor mij: onbaatzuchtige liefde voor de mens in nood. En dat wij elkaar liefhebben met de liefde die Jezus voor ons heeft.

'In 2010 ging ik mee met een Israëlreis, waar ik Dick Couvée ontmoette, de toenmalige predikant van de Pauluskerk. Hij vroeg me voor het bestuur van de Pauluskerk, maar dat is niets voor mij. In 2011 ging een van de straatdokters weg en heb ik zijn spreekuur overgenomen, naast mijn werk in een duo-huisartsen praktijk in het Oude Noorden.

Te laat

'Mensen die op straat leven zijn enorm kwetsbaar; de voeten zijn vaak kapot door het vele lopen, met veel verwaarloosde infecties tot gevolg. Ze vragen dikwijls te laat om hulp, waardoor de ziekte al in een vergevorderd stadium is. Afgelopen jaar zijn er vier mensen op straat overleden, allen jonger dan veertig jaar. Het is ook onveilig om op straat te slapen. Je spullen worden gestolen, je mobiel, je schoenen, je tas en je bent vogelvrij. Gebroken kaken, gebroken ribben, alles zie ik voorbijkomen op het spreekuur. Je ziet mensen steeds verder

achteruitgaan, na één nacht, na één week, na één maand buiten slapen. De confrontatie met mensen die niets hebben raakt me. Ik zie hun onzekerheid, waar slaap ik, wat eet ik? Ze zijn afhankelijk van de goedheid van anderen, want alleen redden ze het niet. Alleen bij vorst is er een opslagloods van de gemeente, waar honderdzestig mensen kunnen worden opgevangen.'

Roeping

'Ik ben geboren in een vluchtelingenkamp in Oostenrijk. Mijn ouders waren Oekraïners, die de verschrikkingen onder Stalin en Hitler hebben meegemaakt. Dat heeft hun leven getekend. Toen ik twee was zijn we naar Nederland gekomen. Mijn moeder was Grieks katholiek, een diepgelovige vrouw. Ze zei weleens: "Zonder geloof had ik het niet gered". Het beroep van huisarts en straatarts zie ik als een roeping. Dat je licht mag brengen bij mensen die het moeilijk hebben. Ik was eens in een kloosterkerk, waar de 'Werken van barmhartigheid'



De vreugde van een bezoek!

door: Lidwien Meijer



Toen de huidige St. Liduina-basiliek werd gebouwd, rond 1880, was het een bijkerk van de Johannes de Doperkerk, aan de Lange Haven. De kerk werd evenals deze Havenkerk bediend door de paters Dominicanen. De naam van de kerk was O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans. Dat is geen toevallige naam,

de paters Dominicanen zijn altijd sterke pleitbezorgers geweest voor het bidden van de rozenkrans, een gebruik dat al vanaf de Middeleeuwen bestaat. In mei en in oktober stapte ik als klein kind doordeweeks elke avond naar deze Singelkerk (zo noemde iedereen de kerk) voor het Marialof met rozenhoedje. Ik kreeg mijn eerste rozenkrans bij mijn eerste Communie van pater Van Reisen, die speciaal bij mij op bezoek kwam. Dat vond ik maar wat interessant!

De laatste jaren heb ik pas de gebrandschilderde ramen ontdekt waar de geheimen van de Rozenkrans op staan afgebeeld. Die ramen bevinden zich in het priesterkoor. De droevige geheimen zijn te zien in de reliëfs onderaan, daarboven zien we de vijf blijde geheimen en ten slotte bovenaan de glorievolle geheimen.

De droevige geheimen zijn bij de bouw van de kerk al aangebracht, tegelijk met de kruiswegstatie. De gebrandschilderde ramen zijn van later datum. Op 13 mei 1906 werden ze overgedragen aan pastoor Langewen o.p. De kerk bestond toen 25-jaar en de ramen waren een gift van de parochianen.

De blijde geheimen stellen bijzondere gebeurtenissen voor uit het leven van Maria en de jonge Jezus: zoals de blijde boodschap, de geboorte van Jezus, de opdracht in de tempel. De glorievolle geheimen stellen wonderbaarlijke gebeurtenissen voor, zoals: de Verrijzenis van Christus, de Hemelvaart, Pinksteren.

Tijdens het bidden van het rozenhoedje wordt na ieder tientje één van de geheimen voorgelezen. Het is de bedoeling dat de kerkgangers zich vervolgens bezinnen

op het betreffende geheim, tijdens het bidden van het volgende tientje. Dat bezinnen is me als kind nooit zo goed gelukt.

We zien hier het tweede blijde geheim: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. De evangelielezing die dit bezoek beschrijft (Lucas) zal dit jaar klinken op de vierde zondag van de Adventstijd. Ook is de naam O.L.V. Visitatie (die herinnert aan deze gebeurtenis) lang verbonden geweest met Schiedamse kerken.

Elisabeth is zes maanden zwanger van de latere Johannes de Doper, zij is de oudere vrouw. Maria trekt over de bergen naar haar toe, zij is drie maanden zwanger. Het feest van St. Jan de Doper valt daarom een half jaar voor het kerstfeest, op 24 juni (de langste dag).

Het is een vreugdevolle ontmoeting. Beide vrouwen zijn verwonderd over hun situatie! 'Het kind sprong op in haar schoot', staat er. Woorden van deze lezing klinken door in het latere Wees Gegroet.

De lezing zet ons ook aan het denken. In onze haastige tijd missen we vaak de vreugde van het elkaar echt ontmoeten, het uitwisselen van ervaringen, het delen van verhalen, tijd voor elkaar! Gelukkig zijn er geen gebrandschilderde telefoons afgebeeld...



bezoek van Maria aan Elisabeth, fragment gebrandschilderd raam St. Liduina basiliek

Algemene Ziekenzalving in Maassluis

Om het jaar bieden we de mensen uit onze deelgemeenschap de gelegenheid om het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. We doen dat in een gezamenlijke viering. Dit keer hebben we er wat meer aandacht aan besteed en, waar we konden, uitgelegd, hoe deze Ziekenzalving bedoeld is. Dat heeft geresulteerd in de deelname van veertien mensen, op woensdag 23 oktober.

Het was een ingetogen viering, met medewerking van ons dameskoor. Bijna alle mensen hadden familie meegenomen, die hen tot steun kon zijn; daardoor was het ook een feestelijke viering, met intens betrokken mensen. Pastor Avin was hierbij een fijne voorganger, die precies de juiste toon wist te treffen.

We wensen dat de betrokken parochianen, door

deze zalving, veel merkbare kracht en vertrouwen in de nabijheid van God mogen ervaren, op de moeilijke momenten in hun leven.
(Marianne Paalvast).



Oostercantorij

De Oostercantorij is een koor dat ongeveer negen keer per jaar zingt bij zondagsdiensten in verschillende kerken, meestal in Schiedam, zoals de Jacobuskerk, de basiliek, de Grote kerk en de Oud Katholieke kerk.

Ons repertoire bestaat uit meerstemmige kerkmuziek, met name renaissance- en barokmuziek. Op woensdagavond repeteren wij van 20.00 uur tot 22.00 uur in gebouw de Wilgenburg achter de basiliek. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Heb je belangstelling? Je bent van harte welkom om een keer een repetitie bij te wonen. Je kunt hiervoor contact opnemen met

Anita Holierhoek via de mail;
aaholierhoek@gmail.com.

Terugblik op de Anders dan Andersviering

Op 13 oktober was er in de Pax Christikerk weer een Anders dan Andersviering.

Het thema was: Nee, dan vroeger... We stonden stil bij het gegeven dat mensen het leven vroeger vaak beter vonden. Maar is dit wel zo? Eigenlijk niet... Daar gingen de teksten en de liederen over: liederen van bijvoorbeeld Gerard Cox (Toen was geluk heel gewoon), Abba (The way old friends do), The Beatles (Yesterday), Pink Floyd (Time) en Acda en de Munnik (Morgen wordt fantastisch). Ook dit keer leverde Impuls weer een mooie bijdrage. Het koor zong mee met een aantal liederen.

Veel dank aan de leden van 3D, die de viering op voortreffelijke wijze hebben geleid. Het was fijn dat de kerkzaal zo goed gevuld was.

De volgende Anders dan Andersviering is op 30 maart. Noteert u deze datum alvast?



Nieuwe samenstelling van het Combo: v.l.n.r. Eric Winkel (keybord), Dick Nels (gitaar, saxofoon, zang) Suzanne Nels (dwarsfluit, zang) Jurriaan Govaart (slagwerk, zang) Jan Traas (basgitaar), Toby Wittwer (gitaar).

De advent, voorbereiden op Kerstmis

Het is mooi om je langzaam voor te bereiden op het kerstfeest, om licht te zien groeien op de adventskrans, een krans vol symboliek

Door: **Janet Bisschop-van Zwieten,**
(pastoraatgroep Schiedam)

De advent is de periode in het jaar waarin de dagen steeds korter worden en wij meer thuis willen zijn, bij de warmte van de kachel en het licht van een kaars. Rond 22 december lijkt de zon 'stil' te staan, om vervolgens steeds iets meer in kracht toe te nemen. Dit is het moment van het keren van de duisternis, de ombuiging naar het licht. In de tijd van de Germanen was dit al een feest. De hoop werd gevierd, het leven, de nieuwe vruchtbaarheid, want opnieuw bleek het (zon)licht het laatste woord en de langste adem te hebben. En zo is het eigenlijk nog steeds.

In afwachting

Advent komt van het Latijnse woord 'adventus', dat 'komst' betekent. Christenen zijn de weken vóór Kerstmis in afwachting van de komst van het kind Jezus. In de geboorte van Jezus herkennen ze de menswording van God in de wereld. Zij zien hem als 'Lichtend' voorbeeld om te volgen.

De adventsperiode kent vier zondagen en begint niet op 1 december (zoals de vele adventkalenders ons willen wijsmaken), maar op zijn vroegst op 26 november en op zijn laatst op 4 december. In de advent wordt elke zondag een kaars méér op de adventskrans aangestoken, het symbool van het komende 'Licht'. De kaarsen betekenen hoop, vrede, vreugde en liefde. Ook staan zij voor de vier windstreken: noord, zuid, oost en west en voor de vier jaargetijden.



De adventskrans is rond en symboliseert de aarde.

Zij staat ook voor de eeuwigheid, immers een krans kent geen begin of einde. Op de vierde zondag branden alle kaarsen.

Met de advent begint een nieuw kerkelijk jaar. De vier zondagen hebben ieder een eigen betekenis. De eerste zondag vertegenwoordigt de profeten, die de komst van Jezus voorspelden en de tweede zondag de Bijbel. Op de derde zondag staat Maria centraal, de moeder van Jezus. Op de vierde zondag Johannes de Doper, die de mensen vertelde zich voor te bereiden op zijn komst.



De lezingen verwijzen naar duisternis en licht, zoals: 'De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan' (Romeinen 13,12) en 'Het volk dat rond dwaalt in het donker ziet een helder licht.' (Jesaja 9,1).

De liturgische kleur is paars, de kleur van bezinning en inkeer. Drie kaarsen op de adventskrans hebben paarse linten en één kaars heeft een roze lint, want de derde zondag wordt het 'Gaudete' (verheugt u) gezongen en draagt de priester een roze gewaad, als teken van vreugde vanwege de spoedige komst van de Heer.

De Rooms-Katholieke Kerk telt vele tradities, rituelen en symbolen. In deze serie diepen we elke keer een ander thema uit. Dit keer de adventstijd.

Broeders van Maastricht verhuizen naar Maastricht

Zij hebben zich volop ingezet!

Ruim 53 jaar hebben ze in Vlaardingen gewoond, de broeders Ted van der Geest en Ton van Baaren. Eind oktober verhuisden ze naar de gemeenschap in Maastricht. Op zondag 27 oktober werd dankbaar afscheid genomen.

door: **Agnes Jansen**

De congregatie 'Broeders van de Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria', zoals de officiële naam luidt, werd in 1840 opgericht. De meeste broeders waren onderwijzer en leraar, zoals ook Ted en Ton. De congregatie was lang in onze steden actief in het onderwijs aan jongens, op lagere scholen en later ook de ulo. De gemeenschap in Vlaardingen bestond vanaf 1971, en ontstond vanuit het broederklooster in Rotterdam (Mathenesserweg).

Voor en na hun pensionering hebben Ted en Ton zich altijd volop ingezet voor hun medemens en onze kerk. Zij waren lid van diverse werkgroepen, zoals de pastoraatsgroep, het liturgisch beraad, de beheercommissie en MOV-ZWO. Daarnaast gebruikten ze hun muzikale talent. Broeder Ted was vele jaren cantor, Ton was organist in de Joannes de Doperkerk en later de Lucaskerk. Ook verrichtten zij veel diaconaal werk als vrijwilligers bij het Zonnehuis, voor Amnesty International en de Voedselbank. Hun huis stond open voor asielzoekers en vluchtelingen, die ze met raad en daad bijstonden.

Laurentius

De Heilige Laurentius is de patroonheilige van het Bisdom Rotterdam en de beschermheilige van de armen. Diaken Laurentius herinnert ons er steeds opnieuw aan dat diaconie een levende opdracht moet blijven. De broeders Ted en Ton hebben dit volop in praktijk gebracht.



Voor al hun mooie werk hebben zij van de bisschop de Laurentius-plaquette ontvangen.

Op 27 oktober werd deze hen overhandigd. Wij wensen Ted en Ton nog vele mooie jaren in Maastricht.



Bij ons afscheid

Op maandag 28 oktober verhuisden wij, broeder Ton en broeder Ted, naar Maastricht. Het bestuur van onze congregatie wilde de acht nog her en der in Nederland wonende broeders in één gemeenschap bijeen brengen, zodat er makkelijker zorg verleend kan worden, als dat op onze leeftijd nodig mocht zijn.

Vluchtelingenwerk heeft ons huis in Vlaardingen leeggehaald en klanten van de Windwijzer-weggeefwinkel konden daarna nog hun slag slaan.

Op zondag 15 september werd na de kerkdienst stilgestaan bij ons vertrek.

Op 27 oktober kon men ook nog handen schudden en gedag zeggen!

We dragen goede herinneringen mee aan de ruim vijftig jaar dat we hier een steentje mochten bijdragen aan het welzijn van kerk en maatschappij.

Het ga u allen goed!

(Broeder Ton van Baaren en broeder Ted van der Geest).

HULPENGELTJE

Een voordeel aan muzikant zijn is dat ik in de zomer al kan nadenken over kerst. Elk jaar organiseer ik met m'n bandje namelijk een kerstallentour. Met een heel team trekken we langs maneges die we omtoveren tot kerststal en vullen met muziek. Maanden van tevoren zit ik al te peinzen wat voor moois er allemaal in dat kerstverhaal verstopt zit.

Tijdens regenachtige zomernachten in ons tentje bedenk ik wat we allemaal uit de kast gaan trekken. Ik herinner me een natte kampeerweek in Normandië: het kostte weinig moeite om me alvast te verheugen op het idee van de warme kerst. Ik voelde me een soort hulppiet – of eigenlijk meer een hulpengeltje. Heimelijk bezig met de voorbereiding van het feest der feesten.

Gelukkig ben ik niet de enige met deze 'afwijking'. Ik heb een vriend die bloemist is. Hij is ook 's zomers al aan het fantaseren hoe hij z'n kerstzaak gaat aankleden en welk thema hij tot in de puntjes gaat uitwerken. Als we elkaar in die periode zien, hebben we het eigenlijk standaard over kerst.

Dit jaar zaten we ons in de Ardennen te verkneukelen bij een knisperend kampvuurtje. We hadden het erover hoe je je in de koude winter met z'n allen warmt aan het oerverhaal van nieuw leven. Van licht, te midden van al het donker. In de zomer leef je even in de illusie dat het licht blijft, dat je het in je zak hebt. Maar inmiddels weet ik dat er altijd tijden komen dat je zit te smachten naar een zonnestraal. Letterlijk, maar ook geestelijk. Dat je het licht dat een seizoen geleden nog zo dichtbij leek, absoluut niet meer kunt vangen.

Daarom ben ik zo blij met kerst. Ondanks ons gevoel, ondanks m'n geloof, ondanks de omstandigheden, wordt God wat Hij liefheeft: mens. Het licht wint sowieso. En dat mogen we – ik met mijn bandje en mijn vriend met z'n bloemenzaak – in alle toonaarden laten horen en zien.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de Protestantse Kerk in Nederland. <https://petrus.protestantsekerk.nl>



Foto: Rogier Veldman

Elbert Smelt is een Nederlands musicus, arts en presentator. Hij is bekend als leadzanger van de wereldmuziekgroep Trinity

Deze column is genomen uit het vrij te gebruiken aanbod van de Zalige Zalm

“God wordt wat Hij liefheeft: mens”



Bericht van Impuls

Leden van zanggroep Impuls zijn onlangs in gesprek gegaan met de leden van het pastoraal team: vicaris Van Deelen en diaken Lokken. De reden was dat de leden van de zanggroep zich niet kunnen verenigen met de geringe ruimte die er volgens hen nog is voor eigen inbreng tijdens de vieringen waarin zij zingen. Impuls hecht eraan dat er 'begrijpelijke taal' gesproken wordt en dat lezingen kunnen worden aangepast.

Het gesprek heeft er helaas toe geleid dat Impuls niet meer wil meewerken aan vieringen met een gewijde voorganger. De zanggroep heeft besloten alleen nog te willen zingen in woord-communievieringen en gebedsvieringen met vrijwillige voorgangers.

In de Weekbrief Willibrord Actueel zijn de Vlaardingse parochianen onlangs hiervan op de hoogte gesteld. (Zanggroep Impuls).

Oktober, Rozenkransmaand



In oktober hebben we in Vlaarding, een half uur voor de zondagsmis, met mensen die dit wilden, de rozenkrans gebeden. Zo hebben we even tijd genomen ons te wenden tot Maria en om te bidden voor vrede. Haar zorg en liefde voor haar kind, haar diepgaande geloof en verbondenheid met eenvoudige mensen, maakt dat zij dichtbij kan zijn en voor velen een toevlucht is. Bij haar kunnen we rust en vrede ervaren, ook door elkaars aanwezigheid.

Als het leven niet meevalt mag je schuilen bij Maria en de warmte en kracht ervaren die zij ook kon opbrengen in haar leven. Je mag huilen, je kwetsbaar opstellen, je verdriet uiten.

Maar je mag ook in alle stilte haar zegen voelen en weer zicht krijgen op wat er ook aan goeds is.

Samen bidden, je zorgen voorleggen, de grote wens voor vrede in de wereld... dit samen doen verbindt en geeft kracht.

Het herinnert aan het vroegere gezamenlijke bidden, een bijna vanzelfsprekendheid die er tegenwoordig niet meer zo is.

Het was fijn om dit met elkaar te ervaren. Dichtbij Maria met vele brandende kaarsjes op de achtergrond, kleine lichtjes, met elk een boodschap.

(Tiny van Rijn-Kennepohl).



Deelgemeenschap eert vrijwilligers

Wat moeten we zonder haar of hem ?

In september en oktober waren er twee momenten in Maassluis waarop de vrijwilligers werden bedankt. Eerst werden ze verwend bij een feestelijke high tea. Verder was er de startzondag, met een eerbetoon tijdens de viering.

door: **Ria Sosef**

Ze staan me nog helder voor de geest: de vrijwilligersfeestjes in het zaaltje boven de Petrus en Pauluskerk. Er stond dan een uitnodiging in het parochieblad, de AProPos. De parochianen spraken er over in de kerk en in de wandelgangen. Vrijwel alle vrijwilligers kwamen er op af. De avond werd vrolijk gevuld met liedjes, sketchjes, prijsvragen en spelletjes.

Wij, Wil Lammers en ik, hebben er lang over nagedacht of zo'n soort feest nu nog haalbaar zou zijn en zo niet wat dan wél? Hoe konden wij ons inzetten om die 145 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet?

En ineens was daar het idee van een High Tea. Dát zagen wij zitten. We maakten plannen, we zochten recepten en hielden een proeverij, we maakten en bezorgden persoonlijke uitnodigingen.

We leenden mooie theekopjes, theepotten en etagères bij parochianen en kochten voor een habbekrats bij de Doorsluiser en Rataplan wat we tekort kwamen.

Onvergetelijk

We hielden vijf bijeenkomsten. Vijf onvergetelijke dagen zijn het geworden voor ons. Het werd waarlijk een vrijwilligers- verbindingsfeest. Wij begonnen om 6.30 uur met bakken, smeren, snijden, vullen, rollen, smelten, kloppen. Om 10.30 uur ontmoetten we elkaar in de narthex van de kerk met kratten en dozen gevuld met de hapjes die we ter plekke afwerkten en opsierden.

Om 14.00 uur kwamen onze eerste gasten (tussen de buien door) binnendruppelen. Zij zochten een plek en wachtten op wie zou aanschuiven. Het waren vrolijke en gezellige middagen met ook serieuze gesprekken. Er is heel wat thee gedronken, lekker gesmuld, veel gedeeld en zichtbaar genoten. Wil en ik hebben er veel tijd en energie ingestoken maar ook voorpret en plezier beleefd! We kregen veel dankbare reacties.

Enkele reacties (ingekort).

Op donderdag 12 september ging de eerste ronde van vijf High-Teamiddagen van start.

Wat hebben de twee dames: Wil en Ria hun best gedaan. We hebben heerlijke eigengemaakte hapjes gegeten. Wraps met een lekker smeerseltje, Scones met jam, heerlijke bananensoesjes, chocolaatjes als toetje. Natuurlijk thee gedronken en gezellig met elkaar gekletst.

Omdat ik in het gips zat met mijn been, mocht ik om praktische reden tegelijkertijd met de groep van mijn moeder mee. Wat ben ik verwend en goed geholpen. Dank voor deze heel gezellige en fijne middag!

(Brenda van Wijk)

Op donderdag 10 oktober liep ik onze narthex binnen, zonder verwachtingen. Ik was door Ria Sosef en Wil Lammers uitgenodigd voor een High Tea. Ik trof een gezellige ruimte aan, met prachtig gedekte tafels,

voorzien van gebloemde kop en schotels, compleet met theepot en servet. De deelnemers druppelden binnen en namen plek aan een van de tafels. Eerlijk gezegd zag ik bekende gezichten, maar kende hen niet altijd bij naam. Ik kwam te zitten bij onder andere Piet, Anke, en Bep. Al gauw kwamen we leuk in gesprek. Er ontstond een warme, gezellige sfeer.

Toen kwamen de etagères op tafel, voorzien van allerlei heerlijke, hartige hapjes. Op kleine kaartjes stonden alle ingrediënten, waarvan er bij mij eentje uitsprong; een subtiel transparant kommetje met fijne stukjes mango en pijnboompitjes. Halverwege de middag werden de hartige hapjes vervangen door zoete. Uiteraard mochten de 'Engelse Scones' niet ontbreken. Ria en Wil presenteerden alles met een grote glimlach. Aan de sfeer te merken werd deze high tea met grote dankbaarheid en waardering ontvangen!

Ik heb andere mensen leren kennen en vriendschappen gesloten! Dat vond ik misschien nog wel de grootste



vervolg deelgemeenschap eert vrijwilligers

verrassing: het contact met de mensen. Mijn dank gaat uit naar Ria en Wil die deze middag met zoveel liefde, warmte en aandacht hebben vorm gegeven. Het was fantastisch!

(Christel van Berkel-Verlaan)

Leven doe je samen, we hebben elkaar nodig. Het kost je niets, behalve wat tijd en wat je geeft krijg je (vaak) ook weer terug. Zo is het ook in onze deelgemeenschap. De Petrus- en Pauluskerk heeft heel veel vrijwilligers. Sommigen zijn duidelijk zichtbaar en de ander doet het stilletjes, maar ze zijn er wel en we zijn allemaal nodig. We worden allemaal gezien en bedankt.

Op vijf middagen was er iets speciaals aan de hand in de narthex. Een groep vrijwilligers kreeg een High Tea aangeboden door het team Vrijwilligerszorg.

Wat een gezellige middag hebben we gehad, samen thee drinken, praten en weten dat al je vrijwilligerswerk gewaardeerd en op prijs gesteld wordt.

(Janny Bergmans-Eijsberg)



Op donderdag 26 september mocht ik naar de High Tea. We werden feestelijk ontvangen en een hele middag verwend met hartige en zoete lekkernijen en sloten thee. Allemaal gemaakt door Ria en Wil! Het fijnste van deze middag was de ontmoeting met andere vrijwilligers. Ria en Wil wat een goed idee!

(M.H. Olsthoorn-van Oorschot).



Startzondag

De Werkgroep 'Zorg voor de vrijwilligers' zette die vrijwilliger ook in het zonnetje op de Startzondag, 9 september. Ria Sosef sprak daar de volgende woorden:

"Wat moet onze geloofsgemeenschap beginnen zonder haar of hem? U zit hier rustig in de kerk maar daar zijn vele handen voor nodig. Er is een voorganger, die wordt ondersteund door kosters, acolieten, misdienaars, collectanten, lectoren, een koor of cantor, een dirigent een organist. De kerk is voorzien van bloemen, schoongemaakt, zowel binnen als buiten, de heg is prachtig bijgehouden en er is koffie na de dienst. Mensen krijgen een bezoekje, een kaartje en indien gewenst worden mensen opgehaald en naar de kerk gereden. Tijdens de vieringen is er een Bedrijfs hulplener aanwezig. Op dagen dat de kerk open is zult u een gastvrouw tegenkomen. Alle taken zijn belangrijk. Alleen samen vormen wij een geheel."

Na deze woorden werden de vrijwilligers herdacht die zijn overleden het afgelopen jaar. Er werd een kaars opgestoken voor: Koos de Wit. Jeanne van den Hoek-van Ettinger, Trees Zwaard-van Ardenne, Valerie Mulder-English. An Deerenberg-Schepers. Mieke Schepens-Dekker en Len de Wit-van Dijk.

Vervolgens werden de jubilarissen naar voren geroepen. "Degenen die al erg lang meedraaien krijgen een aanmoedigingsprijs."

Hoe langer vrijwilliger, hoe groter de staat van dienst!

Jubilarissen van 2024

Tien jaar vrijwilliger:

Gerry Klein bezorgt het parochieblad

Twintig jaar vrijwilliger:

Meike Tanesha was lid van het kinderkoor en het jongerenkoor, ze was misdienaar en is nu acoliet. *Marjoes van Lier* was bezorgster van AProPos. Zij verzorgt de bloemversiering in de kerk

Dertig jaar vrijwilliger:

Leo Franssen maakt herinneringskruisjes, lost alle technische problemen op, maakt heel wat stuk is en is overal inzetbaar. Hij was betrokken bij de verhuizingen naar de P&P kerk en naar het Andreasplein.

Frans Kempke was lid van de Pastorale Raad, wijkcontactpersoon, bereidde kinderen voor op hun eerste communie en was gastouder voor vormelingen. Hij bezorgt Actie Kerkbalans.

vervolg deelgemeenschap eert vrijwilligers

Veertig jaar vrijwilliger:

Trudy Lammers was lid van het Andreaskoor en het Rouw en Trouwkoor, ze zette zich in voor Actie Kerkbalans en was actief in de binderij voor AProPos, Verder hielp ze bij het samenstellen van bijzondere vieringen en was lid van de PCI. Zij deed mee met Vastenactie en vastenmaaltijd en was lid van de werkgroep Interieurverzorging. Zij bezorgt het parochieblad en Actie Kerkbalans.

Tineke van Leeuwen-Vrolijk werd lid van de Contactgroep ouderen en zieken als bezoeker en afgevaardigde in de stuurgroep Diaconie. Nog steeds bezoekt zij oudere medeparochianen. Zij was gastouder voor vormelingen en lid van de commissie Fondsenwerving.

Marie-José Ruiter ging kinderen voorbereiden op hun eerste communie en kindernevendiensten begeleiden. Ze verzorgde de lay-out van AProPos en was wijkcontactpersoon. Verder bezorgt ze het parochieblad en verzorgt de ledenadministratie van de APP deelgemeenschap.

Vijftig jaar vrijwilliger:

Thea Fortuin maakte boekjes voor bijzondere vieringen en was lid van de Pastorale Raad, verzorgde het in-en exterieur en was betrokken bij de voorbereiding van doopsel en eerste communie. Verder deed ze typewerk voor AProPos en zat in de stuurgroep Liturgie. Thea doet kerkvervoer, is lector en verzorgt de voorbede voor het weekenden. Ze is coördinator van de werkgroep Catering. Zij volgde de twee-jarige Pastorale School en volgde een vijftal cursussen in het kader van liturgie.

Mini van der Ven ging vóór bij avondwake en gebedsvieringen en volgde daarvoor de cursus 'Voorgaan als parochiaan'. Zij was lid van de werkgroep Volwassenencatechese, collecteerde en verkocht kalenders in het kader van WereldDiaconie. Verder vertegenwoordigde ze onze gemeenschap bij het Platform van Kerken en was betrokken bij de nieuwbouw. Ze was ook medewerkster op het secretariaat, doet kerkvervoer, zingt in het APP-koor, is gastvrouw op de soomsmiddagen en is al vijftig jaar lector.

Cecilia Wubbels was leidster van de kindercrèche, ging kinderen voorbereiden voor de eerste communie en het vormsel en kindernevendiensten begeleiden, werd lid van de Elisabethgroep, was voorzitter van die groep en is betrokken bij de organisatie van de Elisabethdag en de maandelijkse ouderenvieringen. Zij heeft het parochieblad bezorgd en was wijkverdelers, was betrokken bij kerkenveilingen en parochiefeesten, maakt kaarten voor jubilea, voor jarige en zieke parochianen en voor kerst en nieuwjaar. Tevens is ze coördinator van de werkgroep interieurverzorging, volgde de Pastorale School en verschillende cursussen.



Oproep: pianist/toetsenist in Maassluis

De enthousiaste koristen van de deelgemeenschap in Maassluis zijn dringend op zoek naar een pianist/toetsenist, die het huidige team van begeleiders (twee pianisten en een organist), wil komen versterken.

De muzikale ondersteuning tijdens de zondagsviering is het belangrijkste. Daarvoor ben je ongeveer één keer per maand aan de beurt.

Daarnaast zou het fantastisch zijn als je de koren en cantors zo nu en dan op de repetitieavonden (dinsdag, donderdag en vrijdag) zou kunnen begeleiden.

Kennis van onze manier van vieren is een pré, maar niet noodzakelijk. Affiniteit met religieuze muziek is wel gewenst. Affiniteit met liturgische muziek, bijvoorbeeld de bundel Gezangen voor Liturgie, Sela, The Psalm Project, Oosterhuis en Opwekking, is eveneens een pré.

Ben jij of ken jij iemand, die staat te popelen om deze uitdaging aan te gaan, zich onvoorwaardelijk committeert aan afspraken en woont binnen een straal van ca. 10 km om onze tentkerk? Neem dan contact op met Ria Sosef, telefoon: 06 46 17 80 91 of Wil Lammers, telefoon: 0624650348 voor meer informatie en/of nadere kennismaking.



AANBOD GELOOFSVERDIEPING

DECEMBER 2024 TOT EN MET FEBRUARI 2025



IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER
MAASSLUIS – VLAARDINGEN - SCHIEDAM

*We zetten de schijnwerper op twee bijeenkomsten in
het seizoen Geloofsverdieping 2024-2025
Komt u / komen jullie ook?*



ZIN IN EEN CREATIEVE EN KLEURRIJKE MIDDAG?
DOE MEE MET ONZE SUPERLEUKE CARNAVAL
KNUTSELACTIVITEIT.

DATUM EN TIJD VOLGT NOG!

CARNAVAL
PAX CHRISTIKERK



KLOOSTERGANGERS

Drie-daagse busreis naar de
St. Adelbertabdij
in Egmond-binnen
Van 25 t/m 27 april 2025

Onder andere:
TV-serie Kloostergangers
Wandelen
Meditatie
Het leven in de abdij
Getijdengebed van de Benedictijnen
Bezoek St. Bavo-basiliek in Haarlem



Totale kosten voor twee overnachtingen, verblijf,
maaltijden en vervoer per bus € 210,00 pp.

Aanmelden via de intekenlijst in uw kerk of op
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Abdij
van egmond



AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2024 - 2025

Thema: Samen gaan

'Nieuw begin' en 'In beweging' waren de thema's van de voorgaande nummers van Kerk aan de Waterweg. Nu is er het thema 'Samen gaan'. Alle thema's geven een 'staat van zijn' aan. Er kan een punt in je leven komen waarop je tot de conclusie komt dat doorgaan op de weg die je ging niet meer kan, of niet meer heilzaam is. Je maakt een keuze, weloverwogen of misschien gedwongen. In ieder geval is er een gemarkeerd punt van waaruit je weer verder kunt gaan, 'in beweging' kunt komen. Niet in alle gevallen zal dat letterlijk kunnen, fysieke omstandigheden kunnen het je moeilijk of onmogelijk maken. Maar je kunt ook anders in beweging komen: loskomen van verstarde denkbeelden, verstikkende gedachten of van beklemmende ideeën. Jezelf de ruimte gunnen of laten geven om 'in beweging' te komen. Vandaaruit verder gaan, samen gaan.

Hoe mooi is het om 'samen gaan' ook echt in gezamenlijkheid te beleven. In deze tijd kan dat in de periode van advent, samen op weg naar het licht van de geboorte van Jezus. 'Samen gaan' kan ook tijdens activiteiten die we als werkgroep Geloofsverdieping weer op het programma hebben gezet.

Voor elk wat wils, hopen we. We hopen dat 'samen gaan' werkelijkheid wordt, er is volop keuze in het programma. Zo kunt u een adventskrans maken, een film bekijken of de Bijbelstudie avonden bezoeken. We hopen dat u komt en dat u tegen een ander zegt: 'Kom laten we samen gaan'.

Heeft u ideeën voor geloofsverdiepende activiteiten? We horen het graag van u, wellicht kunnen we ze opnemen in het programma. Voor de komende tijd ziet u de activiteiten in onderstaand overzicht staan, verderop staan de activiteiten nader toegelicht.

Aanmelden voor een activiteit kunt u via een centraal emailadres, te weten:

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl onder vermelding van de naam van de activiteit waaraan u wilt deelnemen. Graag ook uw emailadres, telefoonnummer en de deelgemeenschap waar u bij hoort.

We wensen u een mooie tijd, samen gaan we op weg naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus, in wiens geboorte God ons uitnodigt tot 'samen gaan' als zijn volk onderweg.

Steeff Lokken, Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly Barendregt.

Parochiële werkgroep Geloofsverdieping

ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie	Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 tot ca. 21.00 uur. 13 dec 2025 : 10 jan. 14 febr. 14 mrt. 11 apr. 9 mei en 13 jun.	Vlaardingen: Pax Christikerk
2025		
Lectio Divina – samen verhalen lezen uit de bijbel	Dinsdagen 21 januari en 18 februari. Aanvangstijd 19.30 uur.	Schiedam: Pastorie van de basiliek
Filmavond De acht bergen	Vrijdagavond 7 februari inloop 19.45 uur en aanvang film 20.00 uur. (de avond duurt tot ca 22.30 u.)	Vlaardingen: Pax Christikerk
Bloemenarrangement maken in de Vastentijd	Zondagmiddag 9 maart Na de viering koffie en lunch, aansluitend het bloemenarrangement maken. Duur tot ca. 16.00 uur	Vlaardingen: Pax Christikerk



VERVOLG ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIJ, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
Om alvast te melden		
Kloostergangers 2 daagse reis naar de St. Adelbert- abdij	25 t/m 27 april 2025	St. Adelbertabdij in Egmond-binnen
Kloosterweekend bij de Zusters Benedictinessen O.L.V. Abdij, Oosterhout	Donderdagmiddag 26 t/m zondagmiddag 29 juni 2025	O.L.V. Abdij in Oosterhout

AANBOD VOOR JEUGD EN JONGEREN

Zing mee met Okido	Op de dinsdag van alle even weken van 19.00-20.00 uur.	Vlaardingen: Pax Christikerk
Carnaval	Datum en tijd : nog niet bekend	Vlaardingen: Pax Christikerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er onvoldoende belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE DOOR MEDITATIE

Inhoud: Meditatie is het tot rust brengen van de geest, deze vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. Daarom is het goed om meditatie een onderdeel van je leven te maken. Soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten gewoon even stil te zitten.

Vorm: een aantal oefeningen om ons lichaam voor te bereiden, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concentratietechniek en meditatie.

Begeleiding: Margareth van der Nol.

Plaats: Pax Christikerk.



Data en tijd: in principe elke tweede vrijdagavond van de maand: van 20.00 -- ca. 21.00 uur. De data zijn: 13 dec.

2025: 10 jan. 14 febr. 14 mrt. 11 apr. 9 mei en 13 jun.

Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee. Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en iets mee te nemen om warm te blijven.

Aanmelden: is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tel. nr. 06 10709911 **Kosten:** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

LECTIO DIVINA -- verhalen lezen uit de Bijbel--

Inhoud en vorm: Het lezen van een verhaal uit de bijbel en noteren wat je persoonlijk aanspreekt of verrast. Daarna delen we dit met de groep.

Begeleiding: diaken Steef Lokken.

Plaats: de pastorie van de basiliek.

Datum en tijd: dinsdagavonden, 21 jan.en 18 febr. van 19.30 tot 21.00 uur

Opgave: Aanmelden is wenselijk. Dit kan via e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tel. nr. 06-10709911 **Kosten:** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

DE ACHT BERGEN

Filmavond

Inhoud De Acht Bergen gaat over de vriendschap tussen Pietro en Bruno, die opgroeien in verschillende omgevingen: Pietro in de stad Turijn en Bruno in de bergen. Tijdens een vakantie in de Italiaanse Alpen ontmoeten ze elkaar en ontwikkelen ze een hechte band,



ondanks hun verschillende achtergronden. De film volgt hun levenslange zoektocht naar geluk en hun ervaringen, waarbij Pietro de wereld rondreist en Bruno op zijn berg blijft. Hun vriendschap blijft sterk, ook als ze elkaar lange tijd niet zien. Het verhaal verkent thema's zoals liefde, eenzaamheid, familiebanden en de verbondenheid met de plek waar je vandaan komt.

Werkvorm en Begeleiding We kijken naar de film en gaan over de film met elkaar in gesprek.

Plaats en tijd Pax Christikerk, Reigerlaan 51. Vrijdagavond 7 februari, inloop 19.45 uur en aanvang film 20.00 uur. Nagesprek en gelegenheid voor ontmoeting en een hapje en drankje. De avond duurt tot ca 22.30 uur.

Aanmelding Niet noodzakelijk wel mogelijk via email: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BLOEMENARRANGEMENT IN DE VASTENTIJD

Inhoud De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In de kerk merken we dat in de liturgie, de liturgische kleur is paars, er wordt geen glorialied gezongen, de Paaskaars wordt niet ontstoken en staat niet meer in de kerkzaal.

Ook de bloemversiering is sober.

Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemarrangement maken, passend in de vastentijd, met elementen die verwijzen naar de Bijbelzinnen in de vastentijd.

Vorm en Begeleiding We maken een bloemarrangement passend in de vastentijd. We staan stil bij de gebruikte materialen en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van Rita Vlierhuis en Dien van Bel.

Plaats Pax Christi kerk.

Datum en tijd Zondagmiddag 9 maart, na de viering. Voor deelnemers aan de workshop is er na de viering koffie, soep en een broodje, aansluitend gaan we de bloemschikking maken.

De middag duurt tot ca. 16.00 uur.

Opgave Aanmelden (tot en met zondag 23 februari) is noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen.

Dit kan via emailadres:

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl telefonisch via 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

Kosten: Lunch en workshop inclusief materiaal, koffie/thee € 15,00 (Graag zelf een snoeischaar en een mesje meenemen)

OM ALVAST TE NOTEREN

KLOOSTERGANGERS

– reis en verblijf St. Adelbertus abdij van Egmond –Binnen –

Inhoud: busreis naar de Sint Adelbertus abdij in Egmond-Binnen.

De globale indeling van de reis is: 's Morgens vertrekken.

's Middags bekijken we in de abdij een aflevering van de tv-serie 'Kloostergangers' (met nagesprek). Daarna nemen we deel aan het leven in de abdij.

De tweede dag is er ook gelegenheid voor een wandeling, meditatie, etcetera.

Op de derde dag vertrekken we na de lunch naar Haarlem, waar we Sint Bavo-basiliek zullen bezoeken. Op de terugreis zullen we onderweg het afsluitende diner gebruiken.

Data: Van 25 t/m 27 april. Tijden en meer informatie worden nog bekend gemaakt.

Kosten: Bezoek en verblijf in de abdij kan alleen minimaal twee nachten en kost ca. € 130,--/pp. En dat is inclusief drie maaltijden, handdoeken en bedlinnen, maar exclusief toeristenbelasting. De bijkomende kosten (bus, afsluitend diner) bedragen ca. € 80,00/pp. Totaal dus ca. € 210,00 per persoon.

Opgave: U kunt zich nu al aanmelden in verband met reservering van de data in het klooster. via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijst in uw kerk. Vermeldt daarbij uw

emailadres, telefoonnummer en vanuit welke deelgemeenschap u deel neemt.

KLOOSTERWEEKEND

– in de O.L.V. Abij in Oosterhout –

Inhoud: Even loskomen van de alledaagse hectiek; tijd voor rust en bezinning; tijd om je mee te laten nemen in het rustgevende ritme van het kloosterleven. Dat kan bij de zusters Benedictinessen in Oosterhout. We volgen de gebedsdiensten van de zusters en we gaan in gesprek met de gastenzuster rondom een thema. Naast bezinning is er ook ruimte om zelf in te vullen: lezen, wandelen, creatief zijn met mandala's kleuren of gewoon even niets doen; het kan allemaal. De kloostergasten worden door de zusters goed van eten en drinken voorzien.



De gastenkamers zijn voorzien van eigen douche en toilet, en er is een lift aanwezig.

Begeleiding: Zuster Hildegard en Anne van der Horst

Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX Oosterhout.

Datum en tijd: Donderdagmiddag 26 t/m zondagmiddag 29 juni.

Kosten: € 150,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; exclusief reiskosten.

De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te gaan; neemt u dan contact met ons op.

Opgave: Aanmelden is noodzakelijk

liefst vóór 28 februari.

Dit kan via e-mail:

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via telefoon 06 10709911.

Maximum aantal deelnemers is tien.

ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN

ZING MEE MET OKIDO

Inhoud: In oktober zijn we weer begonnen met de repetities van kinderkoor Okido, voor kinderen vanaf ca. groep 3. We repeteren om de week (even weken) op dinsdag van 19.00 – 20.00 uur.

Na de herfstvakantie oefenen we ook de kerstliedjes voor de Kerstviering op 24 december.

Begeleiding: Annika en Marit van Reisen.

Wanneer: van dinsdag 1 oktober elke even week op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Plaats: Pax Christikerk

Aanmelden: is fijn via jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

Kosten: geen kosten

CARNAVAL

Inhoud: Zin in een creatieve en kleurrijke middag?

Doe dan mee met een superleuke carnaval knutselactiviteit

Begeleiding: werkgroep jeugd en jongeren

Plaats: Pax Christikerk

Datum, tijd en meer info volgen nog.

In het overzicht wordt de locatie aangegeven waar de activiteit wordt gehouden.

De adressen van de diverse locaties zijn:

Maassluis:

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis. (achter de kerk is gratis parkeerruimte)

Vlaardingen:

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk: Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Schiedam:

Basiliek (pastorie): Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg: (achter de basiliek) Land van Ris 6, 3112 DT Schiedam.

H.H. Jacobus en Martinuskerk: Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden

TERUGBLIK

God is niet dood, maar verstopt!

Op 13 september hield cultuur theoloog Frank Bosman een lezing in Maassluis. Waar is God te vinden in onze tijd? Op onverwachte plekken!



Met 22 mensen zijn we bijeen in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Eerst is er een maaltijd en daarna zingen we in de kerkzaal. Heel verbindend om die vaak prachtige, bemoedigende, teksten te horen.

Frank Bosman, als cultuurtheoloog verbonden aan de Universiteit van Tilburg, hield vervol-

gens een lezing.

Boeiend om naar te luisteren, deels informatief, maar vooral spiegelend naar onszelf. Hij begon met een joods verhaaltje over twee kinderen die verstoppertje spelen: honderd tellen voorsprong lijkt ruim voldoende, want de verstopte jongen wordt niet gevonden. Na lang wachten blijkt dat de zoeker het al snel had opgegeven en nergens te bekennen was. Huilend meldt de verstopte jongen dit aan zijn vader, de rabbijn van de synagoge. Die reageert verdrietig omdat hij dit herkent in de wereld: God verstopt zich en wil gevonden worden; echter, de mensen zoeken niet.

Verkleed en verstopt

Daarmee zijn we bij het thema van deze avond. Er volgt een korte uiteenzetting over het spanningsveld in de westerse wereld: de seculiere houding en identificatie van een grote groep versus de religieuze inhoudelijkheid die herkenbaar aanwezig is bij een inmiddels kleine, marginale, subgroep in onze westerse samenleving. Dat spanningsveld zal velen van ons bekend zijn, maar daarmee is het thema niet verklaard en afgerond.

Want er blijkt een nuance te bestaan. Er zijn in die seculiere wereld en zelfs in de consumptie gedreven markt, verrassende verwijzingen naar fundamentele waarden uit de christelijke traditie en zelfs citaten uit christelijke geschriften. Frank Bosman lichtte dit toe met een aantal voorbeelden: Netflix series, waarin existentiële vragen terug komen, een reclame van een bouwmarkt, die een verwijzing maakt naar onze taak hier op aarde. Verder een door de Europese Unie ondersteunde broodreclame met beelden van het breken van het brood. Verrassend, vaak onopgemerkt, maar wel wezenlijk aanwezig. Waar duidt dit op? Je kunt het volgens de cultuurtheologie zien als een doorgaand proces van de zelfopenbaring van God; voor de meesten van ons vindbaar in de bijbel, maar volgens de cultuurtheologie niet beperkt tot de bijbel, maar vindbaar op vele plaatsen. Verkleed en verstopt, dat wel. Gelukkig heeft God, naar onze maatstaven, veel geduld... en houdt vol.

Openbaringen

Die zelfopenbaring in andere vorm, die moet je zoeken. Maar kijken zonder zien dat werkt niet. Wat valt er dan te zien en daarmee te vinden? Misschien is het in de zwerver die een beroep doet op ons mededogen, ons aanzet tot actie.

Of, heel confronterend, het beeld van het jonge kind op het strand, met het gezicht in het zand: een verdronken vluchteling, waarvan onze paus zei: daar, op dat strand, is Christus opnieuw gestorven. Openbaringen, die op een andere dan de traditionele manier Zijn aanwezigheid en oproep aan ons kenbaar maken.

God is niet dood, maar kenbaar voor wie bereid is te zoeken. Ieder op zijn eigen wijze.

Aad van der Horst



Advertenties

STUDIO ■ STAGE ■ SOUND

Voor al uw audio oplossingen, evenementen, livestreams, installaties en trainingen.

Voor info en contact:
www.flx-fx.nl
info@flx-fx.nl
 06-17423730

W.BROEREN & ZONEN
 elektrotechniek

UNETO-VNI

Nieuwsticht 1
 3113 BH Schiedam
 Tel: 010-4263409
info@broerenelektro.nl
www.broerenelektro.nl

de Winter & Rijkeboer
 uitvaartverzorging
 sinds 1989

Wanneer het onvermijdelijke zich in uw omgeving voordoet, moet u erop kunnen vertrouwen dat u de zorg rondom het overlijden met een gerust hart uit handen kunt geven.

Dag en nacht:
 Tel.: 010 - 592 30 78
dewinterenrijkeboer.nl

Advertenties

Since 1858
MONSIEUR PAUL
Brasserie

Noordvliet 5
3142CH Maassluis
010-5918008
www.monsieurpaul.nl

automobilbedrijf
Noorddijk 

Uw leverancier van mobiliteit
voor alle merken

Elektraweg 1
3144 CB Maassluis
Tel: 010-5912000
www.autonoorddijk.nl


P.J Troelstraweg 5, 3144 CW Maassluis
TEL. 010-8208800
AFHAAL & BEZORGEN



NOTARIS

Mr H. JANSEN

- vastgoedtransacties
- hypotheek
- oprichting B.V.'s
- testamenten
- levenstestamenten
- huwelijkse voorwaarden
- schenkingen

Heaven 19 tel. 010 - 591 11 22
3143 BB Maassluis info@notarisjansen.nl


makelaars | taxateurs

's-Herenstraat 54 | 3155 SK Maasland
010-5924444 | info@pvmakelaars.nl | www.pvmakelaars.nl

ANTONIUM
Begravenis & Crematieverzorging

Directe hulp (dag & nacht) na overlijden

Ton van der Horst
Bieslookveld 4 3124 VB Schiedam

Telefoon 010 - 471 81 71

 **KBO Maassluis**

Samen opkomen voor de
belangen van senioren in
Maassluis.

Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid ·
Koopkracht · Digitalisering · Zingeving

Info/aanmelden: damenf@caiway.nl

Doodstil in de kerk, met zovelen!

*Al jarenlang is er een bezinningsbijeenkomst voorafgaand aan de troonrede.
René Eysink Smeets ging erheen en het raakte hem.*

door: **René Eysink Smeets**

Vorig jaar had ik er al over gelezen, maar toen schikte de datum mij niet. Dit jaar zou de vijftiende keer zijn, dus die noteerde ik in mijn agenda. Ik heb geen spijt dat ik erheen gegaan ben. Ik heb het over de Prinsjesdagviering, een interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag,



voorafgaand aan de opening van het nieuwe parlementaire jaar.

Hoedjes

Ik was ruim op tijd in de Grote Kerk en heb mensen van allerlei 'pluimage' zien binnenkomen. Onder hen ook parlementariërs, al dan niet met dé hoedjes op. Na afloop moesten ze snel door naar de – tijdelijke – 'Ridderzaal', voor de troonrede. Ook premier Schoof was aanwezig, ik herkende verder burgemeester Van Zanen van Den Haag en vele voorgangers van uiteenlopende gezindten, die hun 'dienstkleiding' droegen. Opvallend was de aanwezigheid van vele schoolklassen en jongeren. Ik citeer uit het programmaboekje: 'Juist de nieuwsgierigheid naar verschillen tussen mensen en hun stromingen heeft duizenden mensen de afgelopen 25 jaar in deze Grote Kerk bijeengebracht voor de Prinsjesdagviering.'

De brug over

Het thema van dit jubileumjaar was '25 jaar – verschil vieren'. En gevierd werd er! Er was muziek, een prachtig koor. Er waren voordrachten, overwegingen. Ik citeer weer uit het programmaboekje: 'Kinderen, jongeren, religieuze leiders, bewindspersonen, politici, mensen uit

het maatschappelijk middenveld kwamen en komen hier om de brug tussen levensbeschouwingen en samenleving over te gaan en om elkaar te zien en te spreken. Kernwaarden daarbij zijn: de zorg voor de meest kwetbaren in onze samenleving, de verdediging van het gemeenschappelijke en het individu overstijgend belang van de samenleving en oog voor een duurzamer gebruik van de natuurlijke bronnen.'

Om elkaar te zien en te spreken

Marjan Slob, denker des Vaderlands, droeg een tekst voor: 'Ruimte en Verschil'. Ernanda Brandt, een 'Spoken word artist', droeg ook voor. 'De Mens' heette haar bijdrage. Awraham Soetendorp, oprichter en erevoorzitter, sprak over 'Borg staan voor elkaar'. Ook was er een gesprek tussen Rosanne Hertzberger, lid van de Tweede kamer en Ernst Hirsch Ballin, emeritus-hoogleraar en voormalig politicus. Ze spraken onder leiding van journalist Coen Verbraak over: 'Wat betekenen religie en spiritualiteit voor je en welke rol spelen ze in je persoonlijke en politieke leven?'

Op de momenten, dat er ruimte was voor meditatie was het doodstil in de kerk en dat met zovelen! Echt 'kippenvel'-ervaringen leverde dit op, heel bijzonder. Mocht je geïnteresseerd geraakt zijn, noteer dan alvast: dinsdag 16 september 2025, als het opnieuw Prinsjesdag is.

Wie schrijft ook

In de rubriek 'Dit raakt me' vertellen parochianen wat hen heeft doen opveren, wat hen heeft bemoedigd, ontroerd, vreugde heeft gegeven..... Dit kan een tekst zijn, een mooie ervaring, een ontmoeting. Bijdragen van maximaal vijfhonderd woorden worden graag ontvangen door de redactie. Fijn als u er een afbeelding aan toevoegt.

Opening Heilig Jaar in de kathedraal

Vernieuwing van onze hoop

Eind 2024 wordt wereldwijd het Heilig Jaar geopend. Het jaar 2025 staat in het teken van de hoop. Iedereen is welkom bij de start in de kathedraal.

door: **Bisdom Rotterdam**

Op zondag 29 december (feest van de Heilige familie) wordt in het bisdom Rotterdam het Heilig Jaar geopend met een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal. Aanvang: 14.00 uur. 'We doen dit op verzoek van paus Franciscus die bisdommen wereldwijd heeft gevraagd om een diocesane openingsplechtigheid te houden, op deze dag in hun kathedraal', schrijft bisschop Van den Hende in een brief, die is verstuurd aan leden van pastorale teams, parochiebesturen en religieuze gemeenschappen in het bisdom Rotterdam.

Pelgrims

Bisschop Van den Hende: 'Ik nodig u van harte uit voor onze diocesane start van het Heilig Jaar. In de kathedraal zullen we samen de eucharistie vieren. Op aanwijzing van het Vaticaan worden er in de bisdommen geen heilige deuren geopend, zoals in het Heilig Jaar van Barmhartigheid (2016) wel gebeurde.'

Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar als thema meegegeven 'Pelgrims van hoop'. 'Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om te komen, samen met anderen. Alle geledingen van de Kerk van Rotterdam zijn welkom in deze viering, zoals ook bij de chrismamis het geval is', aldus de bisschop.

kaarten voor gebedsintenties

Bij de openingsviering zullen kaarten voor gebedsintenties worden uitgereikt aan de parochies, instellingen en gemeenschappen om verder te verspreiden met de uitnodiging aan mensen om erop te schrijven waarvoor ze willen (laten) bidden.

'Mijn verzoek is om de gebedskaarten mee te brengen naar de chrismamis op 16 april', vervolgt de bisschop.

'Alle gebedsintenties uit ons bisdom zullen later die maand in een opbergdoos meegenomen worden op de landelijke bedevaart naar Rome en zo een plek krijgen bij de eucharistievieringen in ons gezamenlijk gebed.'

Uitgenodigd

De paus schrijft in zijn bul voor het Heilig Jaar: 'De christelijke hoop misleidt niet en stelt niet teleur, omdat zij gebaseerd is op de zekerheid dat niets en niemand ons ooit van de goddelijke

liefde zal kunnen scheiden (Romeinen 8, 35, 37-39) Daarom bezwijkt in moeilijkheden deze hoop niet: zij baseert zich op het geloof en wordt gevoed door de liefde en maakt het zo mogelijk verder te gaan in het leven' (Spes non confundit, de hoop stelt niet teleur).

Bisschop Van den Hende: 'De paus hoopt dat het Heilig Jaar een gelegenheid zal zijn om vernieuwd te worden in hoop. In deze geest hoop ik als bisschop van Rotterdam dat we met velen de start van het Heilig Jaar zullen vieren op zondag 29 december in onze kathedraal. We zijn uitgenodigd in het komende jaar onze hoop te vernieuwen door ons gezamenlijk gebed en het vieren van de sacramenten, door met elkaar het geloof te delen en de christelijke liefde concreet te maken in caritas en diaconie. Zo mogen wij de hoop die Christus is, in het centrum van ons kerkelijk leven blijven plaatsen.'



ADVENTSACTIE

Adventsactie 2024.

Op zondag 1 december begint het nieuwe kerkelijk jaar. Dit is ook het begin van de adventstijd. Vier weken vóór de geboorte van de Heer mogen wij een tijd van bezinning hebben. Er wordt in deze periode paars gedragen, de kleur van licht in de duisternis, het licht van Christus.

Daarnaast worden we, net als in de vastentijd, opgeroepen om iets van onze rijkdom te geven aan onze naasten die het minder goed hebben, mensen in arme landen die onze hulp hard nodig hebben. Ik noem het altijd: 'diaconie ver weg'. Daarvoor is de Adventsactie in het leven geroepen. Vier zondagen zullen wij collecteren voor de Adventsactie. Er zal in iedere kerk een offerblok staan waar u uw bijdrage in kunt doen.

Dit jaar wordt er gecollecteerd voor projecten in Indonesië en Guatemala. Voor meer informatie kunt u terecht op www.adventsactie.nl Van harte aanbevolen! (Diaken Steef Lokken).

In memoriam, Irene Rodriguez



Op 30 juli jl. overleed Irene Rodriguez, op 85-jarige leeftijd. Zij was de drijvende kracht achter de kerkenband van Vlaardingen met La Granja, op de Filipijnen. Hoe ontstond deze kerkenband? Vanaf 1985 had Vlaardingen al een stedenband met Bacolod op

de Filipijnen. Vanaf 1992 is die band omgezet in een kerkenband tussen de rooms-katholieke kerken in Vlaardingen en in La Granja, dicht bij Bacolod. Ook de protestantse kerken deden vaak mee met de acties die samenhangen met deze band. Met name voor de veertien kleuterklasjes in La Granja, met zo'n driehonderd leerlingen. Van de Filipijnse kant was Irene Rodriguez de drijvende kracht achter de kerkenband. Ze was in 2002 ook op bezoek in Vlaardingen.

We hebben haar leren kennen als iemand die zich steeds volop heeft ingezet voor de schooltjes in La Granja. Niet alleen met een wijs beleid, maar ook met allerlei praktische zaken. Wij konden vanuit Vlaardingen altijd een beroep doen op Irene. Ze was onze onvermoeibare, verbindende schakel met de schooltjes en met het bestuur.

En als we op bezoek waren in La Granja, konden we genieten van haar enorme gastvrijheid

We wisten dat Irene, die meer dan een half jaar ziek was, niet lang meer zou leven. Met haar overlijden is een dierbare vriendin van allen die betrokken waren bij de banden met de Filipijnen heengegaan.

Op zondag 4 augustus jl. is in de Pax Christi kerk kort stil gestaan bij haar overlijden en heeft op het altaar een kaars voor haar gebrand.

(Kees Clement, namens de vrienden van de kerkenband met La Granja),



Kerkterrasviering 2024

Op zondag 25 augustus was er de jaarlijkse kerkterrasviering. Bijzonder, om als Vlaardingse kerken in verbondenheid met elkaar te vieren in het Oranjepark, en zo de blijde boodschap in woord, gebed en zang door te geven.

'Vrede moet je doen', was het thema. Een actueel thema, in een wereld vol oorlogsgeweld, dat steeds meer om zich heen grijpt en waar steeds meer mensen het slachtoffer van worden. Zo samen vieren getuigt van



moed. Hoe vaak verliezen we als geloofsgemeenschappen elkaar niet uit het oog en zijn verschillen in leer en beleving de reden om je terug te trekken op je eigen 'heilige' geloofsgrond. Hoe verrijkend is het om te

horen dat de oproep om 'vrede te doen' niet alleen bij woorden moet blijven, maar dat wij allen, dwars door alle kerkgrenzen heen de opdracht hebben om aan vrede te werken.

We hoorden woorden van Jesaja, waar het visioen klinkt, dat machtige volken hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. We hoorden woorden uit de Bergrede, waar onder andere staat: 'Gelukkig die zich inzetten voor de vrede: God zal hen zijn kinderen noemen'.

We baden om vrede, om hulp voor de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld en mensenwaardige omstandigheden. We zongen liederen van dank en van hoop.

Er was een mooi moment voor de kinderen over Zacheüs die verlangde om Jezus te ontmoeten en die door Jezus gezien werd.

We brachten een stukje hulp in de praktijk. De collecte was bestemd voor Stichting Spoetnik, waarvan Beja Kluiters de drijvende kracht is. Al vele jaren zamelt ze goederen in voor Oekraïne, waar de nood groot is.

Vreugde, vrede en verdriet, wat kunnen deze gevoelens in een viering dicht bij elkaar liggen. Vreugde, omdat we als mensen van diverse kerken zo verbonden mochten zijn. En dan de vrede, omdat hoopvolle woorden klonken uit de Schriften en verdriet om al het geweld en alle slachtoffers van geweld, in deze tijd.

Een tosti met ham en kaas graag...

Een tosti op een terrasje is een traktatie. Een tosti kan ook een noodoplossing zijn, als er geen geld is voor echt 'warm eten'.

door: **Taco van der Meer** (diaken)



Het gebeurt zeker niet elke dag en ook niet elke week, maar zo af en toe wil ik na schooltijd wel eens met een krantje naar Café de Inloop in winkelcentrum de Loper in Vlaardingen gaan, en daar plaatsnemen op het terras. Steevast komt een van de serveersters dan vragen: "Tosti met een kop koffie?" Want als ik daar ga zitten is dat voor mij vaste prik. Even het werk van school achter me laten, mijn neus begraven in de krant en wachten tot mijn neus geprikkeld wordt.

Armoedegrens

Maar onlangs las ik een column Van Emine Uğur in Trouw. Daarin beschrijft ze de periode dat ze met haar zoon, na een scheiding, jarenlang op of onder de armoedegrens heeft moeten leven. Dat het organiseren van een simpel verjaardagspartijtje voor haar achtjarige, anderhalf jaar sparen van haar had gevraagd. En dat ze maar afzag van nieuwe schoenen, omdat haar kind weer een groeispurt had en onmogelijk in de oude jas meer kon. Er waren zelfs periodes dat ze met haar kind dag in dag uit tosti's at. "Mama heeft geen tijd om te koken, we gaan weer tosti's eten", zei ze dan, in de hoop dat hij niet door zou hebben dat er onvoldoende geld was om gezond te eten. Ze hoopte dat hij zich later deze periode zou herinneren als een tijd dat mama zo hard moest werken, in plaats van dat ze arm waren.

Verkeerd vinkje

Wat Emine Uğur is overkomen, gebeurt nog steeds met een flinke groep mensen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) constateerde kortgeleden dat er veel minder mensen onder de armoedegrens leven dan we een tijdje geleden dachten.

De werkelijkheid is echter dat er heel wat mensen zijn, die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Misschien omdat ze ooit verkeerde keuzes gemaakt hebben, maar vaak ook omdat ze door situaties gemangeld zijn, of omdat ze niet in staat waren een formulier juist in te vullen. En één verkeerd vinkje op het formulier kan jarenlange ellende geven, hebben de toeslagenouders gemerkt!

Daarom is het goed dat we iedere week in de gelegenheid gesteld worden om producten mee te nemen naar de kerk die naar de voedselbank gaan. Het is goed dat er parochianen zijn die om zich heen kijken en luisteren, die doorhebben dat er in hun omgeving mensen zijn die ook 'op een dieet van tosti's' moeten leven.

Die parochianen kunnen de Charitas (PCI) inschakelen. Want waar zorgen zijn, is hulp ook niet ver weg.

Kent u iemand die hulp nodig heeft, of bent u zelf iemand die hulp nodig heeft? Schroom niet, bel, mail, spreek ons/mij aan. We helpen u graag (en vertrouwelijk).

Taco van der Meer (diaken – lid PCI).



*Heeft u een verzoek, laat het ons weten. Ons e-mailadres is
pci@goedeherderparochie.nl
Wij gaan dan graag met u in gesprek.*

Koos stopt na 45 jaar met collecteren

Koos van Noordt is al heel wat jaren koster en tuinman, in en rond de Jacobuskerk. Maar hij doet nog meer. In het Nieuwsblad Schiedam, dat wekelijks uitkomt, verscheen het volgende stukje over hem. Een parochiaan wees onze redactie hierop. We nemen het graag over. Kor Kegel, de vaste verslaggever van het Nieuwsblad schreef het op.

Een collectant raakt vaak vergroeid met een wijk en de bewoners. Dat geldt zeker voor Koos van Noordt, die al 45 jaar actief is voor het gehandicaptenwerk – met veel succes.

Maar nu stopt hij. Vanwege de leeftijd. De 80-plusser is nog goed ter been, maar Koos vindt het zekerheidshalve beter om het stokje over te dragen aan een nieuwe collectant die dat dan weer jaren kan doen.

Eind september liep hij nog door Kethel met zijn collectebus en weer haalde hij rond de 300 euro op. Dat is best veel voor een betrekkelijk kleine en overzichtelijke wijk, zegt coördinator Willy Waslander van Handicap.nl. De totale opbrengst in Schiedam was € 4226,39.

“Collectanten zijn vrijwilligers die het doel een warm hart toedragen”, zegt ze. “Ze willen niet dat mensen met een

beperking worden buitengesloten in onze samenleving. Een goed voorbeeld van zo’n collectant is Koos van Noordt.”

In 1941 is Koos geboren aan de Woudweg. Na een gesprek met toenmalig coördinator Jan Snickers begon hij in 1979 als collectant voor de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten. Door te collecteren in een vaste wijk – het Kethel dat hij zo goed kende – leerde hij nog meer bewoners kennen en zij ook hem, wat vaak leidde tot de opmerking: ben je er alweer? “Jaja,” zei hij dan, “we zijn alweer een jaartje verder...”

Na organisatieverandering ontstond het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het huidige Handicap.nl.

Het bijzonder aan Koos van Noordt is dat hij gewoon met zijn collectebus het café binnenstapte om de bezoekers te verleiden tot een gulle gift. Zo kreeg hij altijd een gul onthaal in de De Halve Maan aan de Kerklaan.

Handicap.nl neemt afscheid van een trouwe collectant en bedankt hem met een brief, gedichtenbundel en bloemen.

(Kor Kegel).



Koos van Noordt stapte met zijn collectebus gewoon café De Halve Maan binnen



Eerste H. Communie

Ook dit jaar kunt u uw kind(eren) weer aanmelden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

U moet dan eerst een mail sturen naar:

a.wepster@goedeherderparochie.nl onder vermelding van 'aanmelding eerste heilige communie'. Dan krijgt u een inschrijfformulier. Als u dit heeft ingevuld en verstuurd wordt er contact met u opgenomen door de werkgroep van de betreffende locatie.

U wordt ook geïnformeerd over de data van de lessen en de ouderavonden, en wanneer de voorstel-zondag is.

De data van de vieringen zijn al bekend:

Maassluis: 18 mei in de Petrus en Pauluskerk

Vlaardingen: 25 mei in de Lucaskerk

Schiedam: 22 juni in de Liduinabasiliek.

Meldt u zich zo snel mogelijk aan, de voorbereiding zal op korte termijn starten.

(diaken Steef Lokken).



NIEUWS VAN EN VOOR JEUGD EN JONGEREN

PAROCHIE DE GOEDE HERDER ORGANISEERT IN HET BIJZONDER VOOR ALLE JEUGD EN JONGEREN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN EN VIERINGEN (OOK) PER LOCATIEKERN. WE NODIGEN JE VAN HARTE UIT OM NAAR EEN OF MEERDERE ACTIVITEITEN TE KOMEN. JE BENT ALTIJD WELKOM BIJ ONS!

Datum	Activiteit	locatie
	Momenteel geen Kinderwoorddienst & crèche	Basiliek
zaterdag 30 november	Adventskrans maken voor gezinnen van 16.00 tot ca. 18.00 uur.	Pax Christikerk
Zaterdag 30 november	Adventskrans maken van 10.00 tot ca. 12.00 uur	Petrus- en Pauluskerk
Zondagen 8 en 15 december	Kinderwoorddienst 11.15 uur	Pax Christikerk
Vrijdag 20 december	Kinderkerstviering Tijd is op dit moment nog niet bekend	Start in de Immanuelkerk
Zaterdag 21 december	Kerstwandeling in Maasland Tijd en locatie nog niet bekend	Maasland
24 december 18.30 uur	Kinderkerstviering	Jacobuskerk
24 december 19.00 uur	Kerstgezinsviering 19.00 uur met live muziek van (kerst) kinderkoor Okido	Pax Christikerk
De datum is nog niet bekend	Kindercarnaval	Pax Christikerk

MEEZINGEN IN HET KERSTKINDERKOOR ?
 OP KERSTAVOND 24 DECEMBER OM 19.00 UUR IS DE KERSTGEZINSVIERING IN DE PAX CHRISTIKERK
 WIL JE MEEZINGEN IN HET KERSTKINDERKOOR?
 KOM DAN MEEREPETEREN MET OKIDO OP DINSDAG 26 NOVEMBER, 10 DECEMBER EN VOOR DE VIERING VAN 24 DECEMBER. WE OEFENENEN VAN 19.00 - 20.00 UUR IN DE PAX CHRISTIKERK, REIGERLAAN 51 IN VLAARDINGEN. FIJN ALS JE VOORAF EVEN AANMELDT DOOR EEN MAILTJE JONGERENWERKPAXCHRISTI@GMAIL.COM



ADVENTSKRANS MAKEN

LATEN WE SAMEN DE ADVENT VIERN KOM EEN
ADVENTSKRANS MAKEN, EEN PERFECTE MANIER
OM SAMEN DE KERSTVOORBEREIDING TE
BEGINNEN
KIJK IN HET ROOSTER OP DE VORIGE PAGINA
WAAR EN WANNEER JE TERECHT KUNT.



ADVENT KINDERWOORDDIENST
GA JE MEE OP REIS NAAR KERST. IN DE
ADVENTSTIJD NODIGEN WE ALLE
KINDEREN UIT VOOR EEN SPECIALE
KINDERWOORDDIENST. MET VERHALEN,
KNUTSELACTIVITEITEN EN LIEDJES
GAAN DE WELKE WEEK EEN STUKJE
VERDER OP WEG NAAR KERST. HET
WORDT LEUK, LEERZAAM EN VOORAL
GEZELLIG!



KERSTWANDELING OP 21 DECEMBER
KOM **mee genieten** VAN EEN SFEERVOLLE
KERSTWANDELING IN MAASLAND I WE STARTEN
VANAF DE RK KERK EN WANDELLEN SAMEN NAAR
HET LENTIZ COLLEGE (DE STAL) ONDERWEG
ONTMOETEN WE ALLERLEI PERSONAGES DIE HET
KERSTVERHAAL TOT LEVEN BRENGEN
GEEF JE OP IN DE KERK IN MAASSLUIS. DE TIJD
HOOR JE NOG

**INHOUD: CARNAVAL IS EEN UITBUNDIG EN
KLEURRIJK FEEST VOL KOSTUUMS, MUZIEK
EN DANS, DAT TRADITIONEEL WORDT
GEVIERT IN DE DAGEN VOORAFGAAND AAN
DE VASTENTIJD.**

**OOK WIJ GAAN IN DE PAX CHRISTIKERK
WEER ONS EIGEN KINDERCARNAVALFEEST
VIERN. WANNEER IS NOG NIET BEKEND,
MAAR ÉÉN DING IS ZEKER: HET WORDT NET
ZO LEUK ALS VORIG JAAR. ZORG DAT JE
ERBIJ BENT, WANT DIT WIL JE NIET
MISSEN! 🌸🌸
WE KIJKEN UIT NAAR JOUW KOMST!**



**HEB JE VRAGEN, EEN LEUK IDEE VOOR EEN
JEUGD EN/OF JONGEREN ACTIVITEIT VOOR
ONZE PAROCHIE OF EEN INTERESSANTE
AANVULLING VOOR DIT KATERN
E-MAIL DAN NAAR
JONGERENWERKPAKXCHRISTI@GMAIL.COM**

WAT HEBBEN WE EEN GEWELDIGE TIJD GEHAD TIJDENS HET SINT MAARTENFEEST!
WE WAREN MET EEN MOOI AANTAL KINDEREN EN OUDERS AANWEZIG. WE BEGONNEN
IN DE KERK, WAAR WE LUISTERDEN NAAR HET VERHAAL VAN SINT MAARTEN EN ZIJN
MOOIE BOODSCHAP OVER DELEN EN VRIENDELIJKHEID.
DAARNA SPEELDEN WE EEN SPANNEND LAMPIONENSPEL, WAARBIJ KINDEREN DOOR
DE KERK OP ZOEK GINGEN NAAR KLEURRIJKE LAMPIONEN. NA HET SPEL GINGEN WE
AAN DE SLAG MET HET LEREN EN ZINGEN VAN SINT MAARTEN LIEDJES, SAMEN MET
OKIDO. VERVOLGENS KNUTSELDEN WE ONZE EIGEN LAMPIONEN. WAT SUPERLEUK
WAS! MET ONZE ZELFGEMAAKTE LAMPIONEN MAAKTEN WE EEN VROLIJKE,
ZINGENDE RONDE OM DE KERK.
WE SLOTEN DE AVOND AF MET HET ROOSTEREN VAN MARSHMALLOWS EN HET
DRINKEN VAN WARMER CHOCOLADEMELK. HET WAS EEN ONTZETTEND LEUKE EN
GEZELLIGE AVOND!
KOM JE DE VOLGENDE KEER OOK?
JOUW

OVERZICHT VIERINGEN DOOR DE WEEK

Naam kerk	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
Petrus en Paulus Maassluis	9.00 uur Lauden		19.30 uur Rozenkrans in mei & okt.	9.00 uur Euch. of woord- en communie	
Jacobuskerk Schiedam		9.15 uur Euch.of woord- en communie			
St. Liduina basiliek Schiedam			8.30 uur Euch. 19.00 uur Lof & Rozenkrans in mei & okt.	20.00 uur Gebedsgroep Mamma di Rosario	8.30 uur Euch. aansluitend uitstelling Allerheiligste en aanbedding tot 10.30 uur 17.00 uur Vesper laatse vrijdag van de maand

JOY TO THE WORLD

Zondag 22 december: Ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan geeft Impuls een Kerstconcert in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen. Aanvang 14.00 uur

Liturgisch rooster weekendvieringen december 2024, januari en februari 2025, met voorgangers

Petrus & Pauluskerk 09.30

Vlaardingen 11.15

Zaterdag 07 december

Zondag 08 december
Onbevleete
Ontvangenis Maria

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Pax Christikerk: Woord- en Communieviering,
gebedsleider, koor: Impuls

Zaterdag 14 december

Zondag 15 december

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD

Pax Christikerk: Eucharistie, A. van Deelen,
samenzang

Zaterdag 21 december

Zondag 22 december

Eucharistie met boeteritus,
M. Tharsis SVD

Pax Christikerk: Eucharistie met boeteritus,
M. Tharsis SVD, koor: Willibrordkoor

Kerstavond /nacht
dinsdag 24 december

20.00 uur: Eucharistie, M. Tharsis SVD,

19.00 uur: Pax Christikerk: Gezinsviering,
gebedsleider, koor Okido

22.30 uur : Lucaskerk: Eucharistie,
M. Tharsis SVD, koor: Willibrordkoor

Eerste kerstdag
woensdag 25 december

9.30 uur: Eucharistie, A. van Deelen

11.15 uur: Pax Christikerk: Eucharistie,
A. van Deelen, koor Liriko

Tweede kerstdag
donderdag 26 decem.

Zaterdag 28 december

Zondag 29 december
Heilige familie

Eucharistie, M. Tharsis, SVD

Pax Christikerk: Eucharistie,
M. Tharsis SVD, samenhang

Dinsdag 31 december

2025

woensdag 01 januari
nieuwjaarsdag

11.00 uur Eucharistie,
A. Kunnekkadan SVD

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 9.30

H. Jacobuskerk 11.15

zaterdag 07 december

Eucharistie, M. Tharsis, SVD

Zondag 08 december
Onbevleete
ontvangenis Maria

Eucharistie, A.van Deelen, Jubilatio
11.30 uur Eucharistie, N.Rodrigues OP

Eucharistie, A. van Deelen,

Zaterdag 14 december

Eucharistie, A. Kunnekkadan, SVD

Zondag 15 december

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor In Honorem Dei
11:30 uur Eucharistie, N. Rodrigues OP,

Woord-en Communieviering
gebedsleider

Zaterdag 21 december

Eucharistie, A. van Deelen

Zondag 22 december

Eucharistie met Kyrie-litanie, A. van Deelen,
koren Jubilatio & 'In Honorem Dei'
11:30 uur Eucharistie, N. Rodrigues OP,

Eucharistie met boeteritus, A. van
Deelen

Kerstavond/nacht
dinsdag 24 december

20.00 uur: Gezinsviering S. Lokken,
koren 'In Honorem Dei' & Jubilatio
22.30 uur: Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD &
S. Lokken, koren 'In Honorem Dei' & Jubilatio

18.30 uur: Gezinsviering,
gebedsleider,
20.00 uur: Eucharistie,
A. Kunnekkadan SVD & S. Lokken,
koor Corazon

Eerste Kerstdag
woensdag 25 december

9.30 uur: Eucharistie, M. Tharsis SVD & S. Lokken,
koor 'In Honorem Dei'

11.15 uur: Eucharistie,
A. Kunnekkadan & S. Lokken,

Tweede kerstdag
donderdag 26 decem.

9.30 uur: Eucharistie, M. Tharsis SVD,
koor Jubilatio

Zaterdag 28 december

Eucharistie, A.Kunnekkadan,SVD

zondag 29 december
Heilige Familie

Euch. A. Kunnekkadan SVD, koor Jubilatio
11:30 uur Eucharistie, N. Rodrigues OP,

Eucharistie, A. Kunnekkadan

Dinsdag 31 december

18.00 uur: Oudejaars-lof, M. Tharsis SVD,
koor 'In Honorem Dei'

2025

Woensdag 01 januari
nieuwjaarsdag

11.00 uur: Eucharistie, M. Tharsis, SVD,
koor In Honorem Dei



Liturgisch rooster weekendvieringen december 2024, januari en februari 2025 met voorgangers

** betekent: naam voorganger volgt z.s.m.

Petrus & Pauluskerk 09.30

Vlaardingen 11.15

Zaterdag 04 januari

Zondag 05 januari

Eucharistie, **

H. Lucaskerk: Eucharistie, **
samenzang

Zaterdag 11 januari

Zondag 12 januari

Eucharistie, **

H. Lucaskerk: Woord- en Communieviering,
gebedsleider, Willibrordkoor

Zaterdag 18 januari

Zondag 19 januari

Eucharistie, **

H. Lucaskerk: Eucharistie, **, koor Liriko,

Zaterdag 25 januari

Zondag 26 januari

Woord- en Communieviering,
gebedsleider

Bethelkerk: Oecumenische viering
protestantse voorganger en
R.K gebedsleider

Zaterdag 01 februari

Zondag 02 februari
Maria Lichtmis

Eucharistie, **

Pax Christikerk: Eucharistie, **,
koor Liriko

Zaterdag 08 februari

Zondag 09 februari

Eucharistie, **

Pax Christikerk: Woord- en Communieviering,
gebedsleider, koor: Impuls

Zaterdag 15 februari

Zondag 16 februari

Eucharistie, **

Pax Christikerk: Eucharistie, **, koor Okido?,

Zaterdag 22 februari

Zondag 23 februari

Woord- en Communieviering,
gebedsleider

Pax Christikerk: Eucharistie, **, Willibrordkoor,

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 9.30

H. Jacobuskerk 11.15

Zaterdag 04 januari	Woord- en communieviering, S. Lokken	
Zondag 05 januari	Eucharistie, **, koor 'In Honorem Dei' 11:30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP, 15.00 uur: Gebedsgroep Mamma di Rosario, C. Ebaa CSSp,	Eucharistie, **
Zaterdag 11 januari	Eucharistie **	
Zondag 12 januari	Eucharistie, **, koor Jubilatio 11:30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP.	Eucharistie, **
zaterdag 18 januari	Eucharistie, **	
Zondag 19 januari	Eucharistie, **, koor 'In Honorem Dei' 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP.	Woord- en Communieviering, gebedsleider
zaterdag 25 januari	Eucharistie, **	
zondag 26 januari	Eucharistie, ** koren Jubilatio & 'In Honorem Dei' 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP,	Oecumenische viering, gebedsleider
Zaterdag 01 februari	Woord- en communieviering, S. Lokken.	
Zondag 02 februari Maria Lichtmis	Eucharistie, **, koor 'In Honorem Dei' 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP, 15.00 uur: Gebedsgroep Mamma di Rosario, C. Ebaa CSSp,	Eucharistie, **, koor Corazon
Zaterdag 08 februari	Eucharistie, **	
Zondag 09 februari	Eucharistie, **, koor Jubilatio 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP, 11:30 uur	Eucharistie, **
Zaterdag 15 februari	Eucharistie, **	
Zondag 16 februari	Eucharistie, **, koor 'In Honorem Dei' 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP	Woord- en Communieviering, gebedsleider
Zaterdag 22 februari	Eucharistie, **	
Zondag 23 februari	Eucharistie, **, koren Jubilatio & 'In Honorem Dei' 11.30 uur: Eucharistie, N. Rodrigues OP,	Eucharistie, **



Geboorte



KIK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en mijnheer pastoor.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbe!' 'Mooi,' zegt mijnheer pastoor, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is!' Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt'.



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns